

Door God gezonden

Bij de rivier staat een man. Het is Johannes. Op de oever staat een groep mensen. Ze luisteren naar Johannes. Hij vertelt hoe je kunt leven zoals God het wil. 'Wil je bij Gods nieuwe wereld horen? Laat dan al het verkeerde dat je gedaan hebt, achter je', roept hij. 'Begin een nieuw leven. Een leven zoals God het wil.' Er komen een paar mensen naar voren. Ze willen zich laten dopen. Johannes neemt hen mee het water in. Ze gaan kopje onder en Johannes trekt ze weer omhoog. 'Al het verkeerde van vroeger is weggespoeld', zegt Johannes. 'Leef zoals God het wil.' Johannes heeft ook leerlingen. Ze gaan met Johannes mee en ze luisteren naar zijn verhalen. Op een dag vraagt een van de leerlingen: 'Johannes, weet u nog van een tijdje geleden? Toen doopte u een man en er gebeurde iets bijzonders.' 'Natuurlijk, dat weet ik nog heel goed. Het was Jezus', antwoordt Johannes. 'Er daalde een duif neer en er klonk een stem uit de hemel. Zo werd hij op een speciale manier gedoopt. Als een duif op je neerdaalt, word je gedoopt door de Geest van God.' 'Maar die Jezus is nu zelf ook aan het dopen!' zegt de leerling. 'En er gaan steeds meer mensen naar hem toe. Ziet u niet dat er steeds minder mensen naar u komen luisteren? Dat komt door hem!' Johannes knikt. 'Ik weet het', zegt hij. 'Zo moet het ook. Jezus is de Zoon van God. Ik ben niet gekomen om de wereld te redden. Hij wel, want hij komt van God. Hij kan veel beter vertellen over hoe je kunt leven zoals God het wil. Steeds meer mensen zullen naar Jezus toe gaan. En zo moet het ook. Hij wordt steeds belangrijker. Ik moet steeds minder belangrijk worden.' De leerling kijkt Johannes aan en frons. 'Steeds minder belangrijk worden...', mompelt hij. 'Luister', zegt Johannes. 'Vergelijk het hiermee: een man gaat trouwen met de vrouw waar hij van houdt. Die man heeft ook een vriend. Denk je dat die vriend tijdens het feest boos is omdat hij zelf niet gaat trouwen? Natuurlijk niet! Hij is blij voor zijn vriend en voor de vrouw van zijn vriend. Zo is het ook met mij en Jezus. Jezus lijkt op de bruidegom, hij houdt van de mensen. Steeds meer mensen zullen naar hem toegaan. En ik? Ik sta ernaast, als de vriend van de bruidegom. Ik luister naar zijn woorden. Ik zie hoe steeds meer mensen naar hem toe gaan. Daar word ik blij van!'

