

Jezus roept zijn leerlingen Daar is Johannes.

Hij heeft de mensen al veel over Jezus verteld. 'Jezus is de redder', zegt hij. 'Bij hem moet je wezen.' Veel mensen luisteren naar Johannes. Ze geloven wat hij zegt. Andreas gelooft het ook. En hij is elke dag dicht in de buurt van Johannes te vinden. Hij is een leerling van Johannes en wil alles horen en weten. Ook vandaag staat hij weer bij Johannes. Samen met zijn vriend. Ze letten goed op wat hij doet. Johannes wijst. Hij wijst naar een man die aan komt lopen. 'Dat is hem nou!' zegt hij. 'Dat is nou Jezus!' Andreas en zijn vriend stoten elkaar aan. 'Kom', zeggen ze; 'laten we Jezus volgen.' Ze lopen achter Jezus aan. Als Jezus een paar stappen zet, dan doen zij het ook. Als Jezus stil staat, dan staan zij net zo stil. Jezus draait zich om. 'Zijn jullie ergens naar op zoek?' Andreas weet niet zo goed wat hij moet zeggen. 'We zijn gewoon benieuwd meester', zegt hij dan. 'Gewoon, waar u heen gaat en waar u logeert en zo.' Jezus wenkt met zijn hand. 'Kom maar mee', zegt hij. 'Dan laat ik het jullie zien.' Ze gaan met Jezus mee. Ze blijven de hele dag bij hem. Dan gaan ze weer naar huis. Onderweg komt Andreas zijn broer Simon tegen. 'Simon', zegt hij. 'Ik heb Jezus de redder gevonden. Kom mee, dan laat ik hem zien!' Simon gaat met Andreas mee. Terug naar het huis waar Jezus is. Jezus ziet ze al aankomen. Hij wijst naar Simon. 'Ik ken je wel hoor', zegt hij. 'Jij bent Simon. Maar vanaf nu zul je Petrus heten. Dat betekent rots.' Eerst is Simon verbaasd. Hoe weet Jezus zijn naam? Dan denkt hij aan de naam die Jezus hem geeft. Petrus betekent rots. Wat een mooie, sterke naam! De volgende dag gaat Jezus op weg. Hij komt Filippus tegen. Hij zegt: 'Ga met mij mee!' Filippus gaat met Jezus mee. Onderweg ziet Filippus zijn vriend Natanaël. Hij stoot Natanaël aan en wijst naar Jezus. 'Dit is hem nou! Dit is Jezus onze redder. We hebben al zoveel verhalen over hem gelezen. En hier is hij dan!' Natanaël kijkt naar Jezus. Het lijkt maar een gewone man. Zou dat een redder zijn? Dan zegt Jezus tegen hem: 'Dag Natanaël, ik ken jou wel. Ik heb je onder de vijgenboom zien zitten.' Natanaël is verbaasd. Hoe kan Jezus weten dat hij onder die boom zat? Hij was daar helemaal niet bij. Dan moet hij wel de beloofde redder zijn! Jezus ziet de verbaasde ogen van de leerlingen. Hij zegt: 'Jullie gaan nog veel meer dingen zien waar je grote ogen van krijgt. Jullie zullen de hemel open zien gaan. Engelen komen naar beneden en gaan weer omhoog. Stel je eens voor!'