

## Een verhaal met vijf koningen

Koning Herodes is de baas in Jeruzalem. Hij loopt door zijn grote paleis. Dit is allemaal van mij, denkt hij tevreden. Dit paleis is van mij, deze stad is van mij... het hele land is van mij. (Nou ja, eigenlijk is het land van de keizer. Maar die woont heel ver weg en hij heeft gezegd dat ik hier de koning mag zijn.)

Met zijn kroon op gaat de koning voor de spiegel staan. 'Kijk', zegt hij tegen zichzelf. 'Zo ziet een échte koning eruit.'

Op dat moment wordt er op de deur geklopt: Klop, klop, klop... 'Ja!?' zegt de koning Herodes zo deftig mogelijk. 'Wie is daar?'

'Er zijn drie koningen uit verre landen, majesteit', zegt zijn bediende.

De koning zet zijn kroon nog wat rechter op zijn hoofd. 'Uitstekend', zegt hij. 'Laat ze maar binnen.' Daar komen de koningen. Ze dragen allemaal een kroon. En ze hebben allemaal een cadeau in hun handen. Voor mij natuurlijk, denkt de koning. Hij kijkt zo onopvallend mogelijk naar de cadeaus. Hij ziet goud... en hij ruikt hele lekkere zalf... en ... is dat wierook? Herodes steekt zijn handen al uit om de cadeaus aan te pakken.

Maar de drie koningen zeggen: 'Wij komen voor de nieuwe koning. De koning die geboren is.' Koning Herodes kijkt verbaasd. 'Hè?' zegt hij. 'Een nieuwe koning?' 'Ja, de koning van de joden! Wij hebben zijn ster gezien en toen zijn we meteen op weg gegaan om hem eer te bewijzen. Want hij is écht een grote koning.' Koning Herodes voelt zich een beetje witjes worden. Hij voelt op zijn hoofd - de kroon zit er nog. Maar hij moet wel even gaan zitten van de schrik.

'Ehm... ja', zegt hij maar gauw, 'ja... de nieuwe koning. Natuurlijk. Maar die is niet hier hoor. Hij is eh... eh... dat moet ik even navragen.' De drie koningen uit verre landen fronsen hun wenkbrauwen.

En koning Herodes vraagt gauw aan zijn bediende: 'Weet jij waar de koning van de joden geboren is?' De bediende knikt. 'In Betlehem, majesteit', antwoordt hij. 'Een nieuwe koning wordt geboren in Betlehem, dat heeft een profeet vroeger al voorspeld.' 'Juist', zegt koning Herodes hardop. 'In Betlehem natuurlijk. Daar is de k... eh... het kind. Ga maar gauw naar hem toe. En als jullie er geweest zijn, kom dan maar weer hier terug. Want ik ben ook benieuwd naar hem.'

Even later staat Herodes uit het raam van zijn paleis te kijken. Zijn vuisten zijn gebald. 'Ik wil geen nieuwe koning', zegt hij kwaad. 'Want ik ben de koning.' Buiten ziet hij de drie koningen de paleispoort uit gaan. Mét hun cadeaus, op weg naar Betlehem. Want zij gaan op bezoek bij de echte koning.

*De titel van het verhaal is 'Een verhaal met vijf koningen'. Welke vijf koningen komen in het verhaal voor? Waarom zou Herodes zo schrikken van het bericht van de koningen?*

*Waar hebben de wijzen geleerd dat Jezus geboren was?*

*(door de sterren die anders stonden dan de andere nachten, maar ook door een oude profeet die dat vroeger al had voorspeld)*