

Verhaal:

Tomas gelooft het ook.

Het is donker. De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar in een kamer. Ze hebben de deuren en ramen goed dichtgedaan. Ze zijn best bang. Nog maar een paar dagen geleden waren er mensen zo boos, dat ze Jezus aan het kruis hebben gehangen. Zouden de mensen nog steeds boos zijn? De leerlingen praten zachtjes over de verhalen die ze hebben gehoord. Over Maria die vertelde dat het graf leeg is. Dat Jezus niet dood is, maar leeft. Ze schudden hun hoofd. Dat kan toch zeker niet? Toch? Opeens hebben ze bezoek. Jezus staat tussen hen in. Hij zegt: 'Ik wens jullie vrede.' Wat zijn de leerlingen blij. Het is dus echt waar. Jezus leeft! Snel gaan de leerlingen naar Tomas toe. 'Wij hebben Jezus gezien', zeggen ze. Tomas schudt zijn hoofd. 'Daar geloof ik niks van', zegt hij. 'Ik geloof het pas als ik het zelf heb gezien.' Een paar dagen later zijn de leerlingen weer bij elkaar. Tomas is er ook. Ze zijn nog steeds bang voor de boosheid van de mensen. De deuren zitten goed dicht. Er klinkt een stem: 'Ik wens jullie vrede'. Het is de stem van Jezus. Tomas ziet Jezus staan. Hij kijkt eens goed. Hij ziet de plekken op Jezus' handen en in zijn zij. Hij denkt aan alles wat er gebeurd is met Jezus. Aan het kruis en het graf. Jezus komt dicht bij Tomas staan. Zo dichtbij dat Tomas Jezus aan zou kunnen raken. Nou gelooft hij het ook: Jezus leeft. Het lijkt wel een nieuw begin!

