

Genoeg voor iedereen

Jezus loopt de berg op. Samen met zijn leerlingen. Maar ze zijn niet alleen. Achter hen loopt een hele optocht. Iedereen heeft gehoord over Jezus. Hij geneest zieken! Hij vertelt prachtige verhalen!

Daar willen de mensen bij zijn. En daarom gaan ze achter Jezus aan.

Jezus ziet de grote groep mensen. Hij stoot Filippus aan. 'Waar kunnen we brood kopen voor deze mensen?' vraagt hij.

Filippus' ogen worden groot. Hij kijkt naar de groep mensen. Op zijn vingers begint

hij te rekenen. 'Honderd... nee, honderdvijftig... nee ook niet. Hmm... tweehonderd misschien...' Hij kijkt nog eens om zich heen. Hij schudt zijn hoofd. 'Nee, zelfs tweehonderd muntstukken zijn niet genoeg om brood te kopen voor al die mensen.' Andreas komt naast hem staan. Hij heeft een jongen aan de hand. 'Deze jongen heeft

vijf broden en twee vissen. Maar ik denk niet dat we daar iets aan hebben.' Jezus kijkt naar de jongen met zijn broodjes. 'Filippus en Andreas, zorg ervoor dat iedereen in het gras gaat zitten. Dan zorg ik voor eten.'

De mensen gaan in groepjes in het gras zitten. Filippus kijkt nog eens goed.

'Duizend... nee, tweeduizend... nee, het zijn meer dan vijfduizend mensen!' Jezus pakt het brood en kijkt omhoog. 'Heer, dank U voor dit eten. Amen'.

Dan breekt hij het brood in stukken. Hij deelt het uit. Filippus en Andreas helpen met uitdelen.

Jezus blijft maar delen! En Filippus en Andreas blijven maar doorgeven. Er is genoeg voor iedereen. Wat een wonder!

