

Verhaal:

Jezus wordt geboren

De keizer is de baas in het land. En ook in heel veel andere landen. Hij is de baas van bijna heel de wereld. En als de keizer iets zegt, dan moet je wel luisteren. Ook als je er geen zin in hebt. Of als het moeilijk is... En nu wil de keizer dat iedereen zijn naam opschrijft. Niet gewoon thuis, nee, in de plaats waar je familie vandaan komt. Ook Jozef en Maria, zij gaan op reis naar Bethlehem. Het is een lange reis. Het is een moeilijke reis, want Maria is zwanger. Het duurt niet lang meer voordat de baby geboren wordt. In Bethlehem gaan ze op zoek naar een plekje om te slapen. Ze kloppen aan bij een herberg. 'Vol!' zegt de man die opendoet. En ook de volgende herberg is vol. Waar kunnen Jozef en Maria slapen? Een straat verder is nog een herberg. Ze kloppen aan. Een man doet open. Als hij Jozef en Maria ziet, schudt hij zijn hoofd. 'Vol!' zegt hij. 'Maar ik weet wel een ander plekje. Kom maar mee.' Jozef en Maria volgen de man. Hij brengt hen naar een stal. Er ligt stro op de grond. Er staat een voerbak voor de dieren. Jozef maakt een bed in het stro voor Maria. De man heeft dekens gebracht. Maria kruipt eronder. Ze is moe van de reis. Die nacht wordt de baby geboren. Het is een jongetje. Jozef knuffelt hem en pakt hem warm in. 'We noemen hem Jezus', zegt hij. Voorzichtig legt hij Jezus in Maria's armen. Opeens wordt er op de deur geklopt. Bezoek? Midden in de nacht? Wie kan dat zijn? Jozef doet open. Voor de deur staat een groepje mannen. Het zijn herders. 'We waren bij de schapen', vertelt een van de mannen. 'Opeens was er een engel. Hij straalde. En wij schrokken! De engel zei dat hij belangrijk nieuws had. De redder was geboren. We konden hem vinden in de stal.' De man kijkt de stal in. 'Ah, ik zie het al.' En hij loopt langs Jozef de stal in. De andere herders volgen. Samen knielen ze bij Maria. Ze heeft Jezus in haar armen. Dan staan de herders op en gaan naar buiten. Ze zingen een lied. 'Alle eer aan God in de hemel. Hij geeft vrede! Vrede op aarde!' Het is het lied dat de engel zong. Samen met nog heel veel andere engelen. Alle eer aan God in de hemel. Hij geeft vrede! Vrede op aarde!

