

## **Vertelling:**

Meneer Tuur.

Meneer Tuur staat op de uitkijk.

Hij heeft zijn beste pak aangetrokken en een lekker luchtje opgedaan.

Nu staat hij bij de ophaalbrug van het grote kasteel. Hij kijkt en tuurt en wacht. Zou de Koningin al komen?

Lang geleden was de koningin op reis gegaan.

Wachten jullie totdat ik terugkom? Zei ze tegen de mensen in het paleis. Dan vieren we samen feest. Ze heeft alleen niet gezegd wanneer ze terugkomt.

Daarom maken meneer Tuur en de anderen elke dag een feestmaaltijd. De grote tafel is altijd gedekt en er staat altijd een bosje verse bloemen op het kastje in de hal. Meneer Tuur heeft als speciale taak om bij de ophaalbrug te wachten.

Hij heeft een trompet in zijn hand; .daar kan hij op blazen als hij de koningin ziet aankomen. Af en toe drukt hij met zijn vingers op de drie knoppen van de trompet ,om te kijken of ze het nog doen. Soms zet hij de trompet voorzichtig even aan zijn mond. Dan blaast hij er een klein beetje lucht door- niet om te spelen, maar om hem schoon te houden. Echt spelen doet hij alleen voor de Koningin. Meneer Tuur kijkt en wacht.

Hij kijkt en...wacht. Hij kijkt en wacht...

Misschien komt ze wel in de herfst, dacht hij in de zomer. Maar toen het herfst werd. Was ze er nog niet. Misschien komt ze in de winter dacht hij toen maar in de winter was ze er nog niet. Ze komt vast wel in de zomer ,denkt hij nu. Maar het duurt nog lang voordat het zomer is.

Meneer Tuur kijkt naar de grote paleistuin. Alle bomen zijn nog kaal. Als ik de koningin was zou ik ook wachten tot de zomer ,denkt meneer Tuur. Dan is alles hier mooi groen, dat komt veel fijner thuis.

Maar wacht eens? Hij kijkt nog eens goed. Dat boompje daar, die vijgenboom...daar komt een blaadje aan! Het is nog maar klein, maar er groeit echt een groen blaadje! Meneer Tuur ziet nu heel duidelijk. De vijgenboom begint alweer een beetje groen te worden! En daarna zullen alle andere bomen ook groen worden! En dan...

Meneer Tuur doet zijn das recht en kijkt in de weerspiegeling van zijn trompet of zijn haar wel goed zit. Als ze in de zomer komt, dan duurt het niet lang meer. En anders komt de koningin vast in de herfst of de winter daarna. In ieder geval staat meneer Tuur op zijn plek!

