

## Daniël in de leeuwenkuil

Koning Darius zit op zijn troon. Voor hem staan drie mannen. 'Jullie zijn vanaf nu de bestuurders van mijn rijk', zegt de koning. Daniël is ook een van die bestuurders geworden. De koning is blij met Daniël. Hij is wijs en trouw. Daarom mag Daniël een van de bestuurders worden. 'Misschien word jij straks wel de enige bestuurder van mijn rijk', zegt de koning. De andere mannen zijn jaloers. 'Die Daniël is maar een braverik', zeggen ze tegen elkaar. 'Hij komt niet eens van hier en toch speelt hij de baas. Daar moeten we een stokje voor steken.' De mannen letten goed op Daniël. Misschien maakt hij een fout. 'Dan zeggen we het gelijk tegen de koning.' Maar Daniël doet niks fout. Hij doet precies wat goed is. De jaloerse mannen bedenken een plan. Ze weten dat Daniël elke dag bidt. Dan praat hij met God. En hij luistert naar wat God hem te zeggen heeft. De mannen gaan naar de koning toe. 'Koning', zeggen ze. 'Wij hebben een plan. Laten we tegen alle mensen zeggen dat ze alleen maar aan u iets mogen vragen. En dat ze alleen maar naar u mogen luisteren. Doen ze dat niet, dan worden ze in de leeuwenkuil gegooid. Zo leert iedereen dat u de baas bent.' De koning vindt dat een goed idee. Hij drukt een stempel op het papier. Nou is het een wet. Niemand mag de regels meer veranderen. Alle mensen horen van de nieuwe wet. Ook Daniël. Toch bidt Daniël weer tot God. Hij vraagt God om hulp. Niet de koning. De mannen zien wat hij doet. Ze rennen naar de koning. 'Koning, u moet Daniël in de leeuwenkuil gooien. Hij heeft de wet overtreden!' De koning schrikt. Hij wil helemaal niet dat Daniël in de leeuwenkuil gegooid wordt. En toch moet het. De koning heeft zelf zijn stempel op het papier gezet. Daniël wordt opgehaald en in de leeuwenkuil gegooid. Voor de kuil ligt een grote steen. Daniël kan geen kant op. Die nacht ligt de koning te draaien en te woelen. Als het ochtend wordt, rent hij naar de kuil. Hij laat de grote steen weghalen. 'Daniël', roept de koning. 'Hier ben ik', antwoord Daniël. God heeft een engel gestuurd en ervoor gezorgd dat de leeuwen mij niet hebben opgegeten.' De koning is blij. Hij laat een nieuwe brief schrijven. In die brief staat: 'De God van Daniël is een machtige God. Naar die God moet je luisteren.' Onder de brief zet hij zijn stempel

