

Hallo jongens en meisjes.

Vanaf vandaag proberen we elke zondag een kinderpagina te maken voor jullie met hierin een verhaal en een werkje, lied, puzzeltje, spel oid.

In de ontmoeting stond de tip om een gebedsketting te maken. Heb je nou iets om voor te bidden, of waar je blij, verdrietig of juist heel dankbaar voor ben dan mag je dit mailen of appen naar mij (Leonie). Als dit uiterlijk de zaterdags voor 10.00 bij mij is dan zorg ik ervoor dat jouw gebed op een strookje komt en in de kerk komt. Ik hoop dat we de kerk kunnen versieren met een heel lange ketting.

Je mag het mailen naar: leonie_neut@hotmail.com of appen naar 06-11176118.

Vandaag is het Pasen. We vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood, dat Hij leeft!! Ook in deze bijzonder tijd door het Coronavirus mogen we vieren dat Hij er altijd voor ons is. Fijn he!!!

Ik heb voor jullie een verhaal uit een Kinderbijbel. Misschien kan je hem zelf al lezen, anders wil papa of mama of misschien je broer of zus het lezen voor je.

Pasen

Het was sabbat, de rustdag van de Joden. Maar de kleine Simon vond het lang zo'n fijne dag niet als anders. Hij zat een beetje naar zijn moeder te kijken. Moeder had verdriet, ze huilde. Hij wilde haar graag troosten, maar hij wist niet hoe. Toen stond hij op en kwam naast haar staan.

"Moeder, waarom huilt u?" vroeg hij.

Moeder keek op en zuchtte. Ze legde haar hand op zijn hoofd. "Ik huil omdat Jezus dood is."

Simon schrok. Hij wist hoeveel zij om Jezus gaf.

"Simon" zei ze "Je bent nog te klein om dit te begrijpen. Maar zul je Jezus nooit vergeten?"

Uit een nis om de muur pakte ze een klein kistje. Het was een kistje met kruiden die heerlijk roken.

"Morgenochtend ga ik met Maria en Maria van Magdalena heel vroeg naar het graf" zei ze. "We gaan er geurige kruiden brengen. Het is het enige wat we kunnen doen".

Weer moest ze huilen. Simon sloop de kamer uit. Hij begreep het niet helemaal. Maar hij was verdrietig omdat zijn moeder verdriet had.

De volgende morgen hoorde hij haar heel vroeg opstaan. Het was nog donker. Stil kleedde ze zich aan. Op haar tenen ging ze met het kistje de kamer uit.

Ze denkt dat ik slaap, dacht Simon. Maar ik slaap helemaal niet. Ik wil wakker blijven totdat ze terugkomt.

Dat duurde heel lang. Een paar keer hoorde hij buiten voetstappen. Maar die gingen voorbij. Eindelijk kwam er iemand hard aanlopen. Zou dat moeder zijn?

Daar ging de deur open. Higgend stond moeder op de drempel. Meteen zag Simon het: zijn moeder was niet verdrietig meer. Ze keek blij alsof er iets heel fijns gebeurd was!!!

Toen ze zag dat Simon wakker was ging ze op haar knieën naast hem zitten.

"Simon" zei ze. Verder kwam ze niet, want ze begon weer te huilen. Maar nu van blijdschap.

"Moeder," vroeg hij "wat is er gebeurd?"

"Jezus is niet dood!" zei ze. "Toen we bij het graf in die rots kwamen, ging net de zon op. Onderweg had Maria ons verteld dat ze de vorige dag een zware steen voor het graf hadden gerold. En er waren bewakers gekomen. Maar bij het licht van de opkomende zon zagen we dat de steen weg was! En de bewakers waren weg! Toen zijn we het graf in gegaan. Maar het lichaam van Jezus was ook weg. We schrokken ons een ongeluk. Opeens stonden er 2 mannen in schitterende kleren naast ons. We schrokken nog erger en we durfden niet te kijken. Dat moesten wel engelen zijn! Wij hoorden hen zeggen: "Waarom zoeken jullie naar iemand die leeft? Hij is hier niet. Hij is opgestaan!"

We zijn meteen weggegaan om het aan zijn leerlingen te vertellen. “Jezus leeft! Hij is niet dood!” riepen we toen wij hen zagen. Maar ze wilde ons niet geloven. Ze werden boos! Toen is Petrus ook naar het graf gegaan om te kijken. Ik weet het zeker dat hij hetzelfde zal zien als wij.”

Moeder zweeg.

Simon haalde diep adem. “Engelen” zei hij. “Die had ik ook wel willen zien.”

Moeder glimlachte. “Dan had je misschien ook niet durven kijken, net als wij.”

“En dat Jezus leeft! Dan kan Hij dus zomaar bij ons de kamer binnen lopen?”

“Ja” zei moeder “Hij is opgestaan uit het graf, Hij leeft!!, dat hebben de engelen ons verteld.”

Misschien vind je het leuk om naar liedjes te luisteren of lekker mee te zingen. We hebben er een paar opgezocht voor je.

<https://www.youtube.com/watch?v=CZr99MHs4FQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=yFQIMSw8B7A>

<https://www.youtube.com/watch?v=Uc1aAFee6iY>

Ook hebben we een aantal werkjes gevonden voor je.
Veel plezier ermee!!



