

## Het grootste geluk

Een grote groep mensen is Jezus gevolgd. Ze komen uit Galilea en uit Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea, uit het gebied aan de overkant van de Jordaan... Van alle kanten komen ze, en het zijn er steeds meer.

Als Jezus al die mensen ziet, gaat hij de berg op. Zijn leerlingen gaan om hem heen zitten en Jezus vertelt. Hij vertelt aan zijn leerlingen, aan al die andere mensen, en ook aan jou en mij vandaag.

Jezus zegt: 'Ik heb goed nieuws voor mensen die verlegen zijn, die zichzelf niet zo geweldig vinden. Want voor die mensen is het grootste geluk weggelegd. Voor hen is plaats in het koninkrijk van de hemel.

Het grootste geluk is er ook voor mensen die verdrietig zijn. Want zij zullen getroost worden.

Het grootste geluk is voor vriendelijke mensen. Zij krijgen alles van God.

Het grootste geluk is er ook voor mensen die verlangen naar gerechtigheid. Naar een wereld waarin het er eerlijk aan toegaat. Die mensen krijgen alles waar ze naar verlangen, en zelfs nog wat meer.

Het grootste geluk is er voor mensen die zorgen voor iemand anders. Want er zal ook voor hen gezorgd worden.

Het grootste geluk is voor mensen die eerlijk en oprecht zijn. Zij zullen God zien.

Het grootste geluk is voor de vredestichters. Zij worden 'kinderen van God' genoemd.

En het grootste geluk is ook voor mensen die worden uitgelachen of aangevallen omdat ze bij mij horen. Voor hen is het koninkrijk van de hemel.



