

### Verhaal: Schat in de akker

'Het Koninkrijk van God lijkt op een schat. Ik ken daar een mooi verhaal over. Willen jullie het horen?' vraagt Jezus aan zijn vrienden.

Jezus begint te vertellen. 'Het Koninkrijk van God lijkt op een schat die verborgen is in een akker. Iemand vindt de schat, verbergt deze weer in de akker en besluit de akker te kopen zodat hij daarmee ook de eigenaar wordt van de schat. Als er iets is wat van waarde voor je is, doe je er alles voor om het te bemachtigen.'

Het is stil als Jezus klaar is met vertellen. 'Maar wat is van waarde?' vraagt Petrus. 'Dat is voor iedereen verschillend', zegt Jezus. 'Oude dingen kunnen waardevol zijn en andersom kunnen nieuwe dingen waardeloos zijn. En sommige dingen zijn niet met geld te koop. Van weer andere dingen heb je alleen een vermoeden dat het waardevol is, maar je weet het niet zeker. Daar kun je op hopen.

Jezus pakt wat zadjes en zegt: 'Kijk, dit is zoiets waarbij je het niet weet. Je hebt een vermoeden dat het van waarde is. Dan moet je het eerst in de grond stoppen en geduld hebben.

