

## Jezus vertelt over God

Het is feest in Jeruzalem.

Niet zomaar een feest, maar het feest van de Loofhutten. Dan maken de mensen een hut met een dak van bladeren. Ze gaan erin zitten en zeggen: 'Heel vroeger maakte ons volk een lange reis door de woestijn. Maar God was erbij. En vandaag is hij ook bij ons!'

Heel veel mensen zijn naar het feest gekomen – mensen uit Jeruzalem, maar ook uit andere steden. 'Weet je wat ik nou wel graag zou willen?' vraagt een man aan zijn buurman. 'Dat Jezus ook naar ons feest zou komen. Want hij kan het allermooist vertellen dat God bij ons is.'

Zijn buurman schrikt. 'Ssst!' zegt hij terwijl hij snel om zich heen kijkt. En als hij ziet dat niemand luistert, gaat hij verder: 'Ik wil óók graag dat Jezus komt. Want ik vind óók dat hij het allermooist over God kan vertellen. Maar je weet wat de bazen van de tempel hebben gezegd.' En hij doet met een deftige stem de bazen na: "Wilt u iets horen over God? Luister dan naar ons, en niet naar Jezus! Want wij kunnen het best over God vertellen. Jezus moet zijn mond houden!"

De twee buurmannen lachen. Ze vinden het een beetje gek, dat de bazen van de tempel niet willen dat de mensen naar Jezus luisteren. Maar ze vinden het ook verdrietig. Waarom mag je niet luisteren naar iemand die zo mooi kan vertellen? 'Kom', zeggen ze tegen elkaar. 'We gaan een stukje lopen door de stad.'

Even later lopen de twee buurmannen door de stad. Maar wie zien ze daar? Daar staat Jezus! Hij staat bij de tempel te vertellen over God. 'Mag dat wel, van de bazen van de tempel?' vraagt de ene buurman. 'Ik weet het niet', zegt de ander. 'Het lijkt er wel op. Anders zouden ze hem wegsturen, toch?'

Andere mensen bij de tempel praten er ook over. 'Zouden de bazen van de tempel weten dat Jezus hier is?' zeggen ze.

'Dat moet haast wel', zegt een mevrouw.

'Maar waarom doen ze dan niks?' vraagt een van de buurmannen.

De vrouw haalt haar schouders op. 'Misschien zijn de bazen ook in Jezus gaan geloven', zegt ze. 'Ik denk het wel', zegt iemand anders. 'De bazen hebben natuurlijk gehoord wat Jezus allemaal gedaan heeft: zieke mensen beter maken, over het water lopen, brood delen met heel veel mensen... Als je die dingen hoort, weet je zeker dat Jezus de Zoon van God is.'

Jezus hoort wat de mensen zeggen. Hij zegt: 'Jullie kennen mij wel. Maar jullie kennen God nog niet goed. Ik wel. Ik ben van God gekomen om aan jullie te laten zien wie Hij is.' Alle mensen bij de tempel luisteren naar Jezus. En de twee buurmannen? Die zijn blij dat ze een stukje zijn gaan lopen!

