

Vertelling

Op naar Jeruzalem.

Jezus vertelt vandaag aan zijn leerlingen dat hij naar Jeruzalem gaat.

Jeruzalem? Gaan we echt naar Jeruzalem? Roept Jacobus. Ik ben er nog nooit geweest zegt Judas.

Nu jullie mijn leerlingen zijn, moet je weten hoe het in Jeruzalem is zegt Jezus. Er is een mooie tempel.

Ik wil het huis van de hogepriester wel eens zien, bedenkt Petrus. En er zijn scholen waar je de wet kan bestuderen, zegt Johannes.

Jezus kijkt dan heel ernstig en zegt: ik kan op heel veel manieren naar Jeruzalem gaan, er zijn mensen die me niet mogen en die wonen vooral in Jeruzalem. Wie mag u niet? Vraagt Petrus? U bent een goed mens. Denk maar eens aan Elia en Jeremia over wie we pas nog gepraat hebben. Zij hebben het ook erg zwaar gehad. Geloof me als ik zeg dat we naar Jeruzalem gaan pijn en verdriet betekent.

Ze zullen mij doden maar drie dagen later zal ik opstaan uit de dood. De leerlingen zijn na deze woorden heel stil. Petrus staat al eerste op. Hij fluistert tegen Jezus; mag iets in uw oor fluisteren? Dit we naar Jeruzalem gaan vind ik prima maar dat u zoveel pijn krijgt dat kan niet! God zal u beschermen.

Jezus schudt zijn hoofd en zegt: jij begrijpt er niets van, vroeger toen ik jullie nog niet kende was ik een tijd in de woestijn. Ik had daar honger en dorst. Er zei een stem vanuit mijzelf van binnen dat hoger niet bij God hoorde maar bij mensen. God heeft nergens last van. Ik heb toen veel nagedacht en ontdekt dat dat de stem van het kwaad is en wat jij zegt Petrus lijkt daar erg op. Ga achteruit Petrus, je houdt me niet tegen. Als je me wilt volgen mag je niet alleen aan jezelf denken. Je moet je eigen leven op willen geven en met me meegaan. Als je je eigen leven alleen probeert te redden dan zal je voor altijd verliezen. Als je mij volgt dan wordt je leven voor altijd gered. Stel; dat je de hele wereld kunt krijgen? wat heb je eraan als je doodgaat? Het eeuwige leven is niet te koop. Petrus zegt tegen de andere leerlingen jullie en ik moeten nog veel leren. Jezus glimlacht en gaat op weg naar Jeruzalem. Zijn leerlingen volgen hem allemaal. Het land waar ze doorheen trekken is mooi. In de verte zien ze de bergen liggen, daarachter die bergen loopt een weg naar Jeruzalem. Het zal nog wel even duren voordat ze er zijn.

