

## Wijze boekenwormen

Zie je die mensen daar lopen? Dat zijn wijze mensen. Echte boekenwormen. Ze lezen elke dag in de Bijbel. Ze kijken goed naar wat er staat en proberen het te begrijpen. Echte studiebollen! Het is fijn dat ze zo goed de Bijbel lezen. Want zo helpen ze anderen om de goede dingen te doen. De dingen die in de Bijbel staan. Zo leren ze anderen dat ze niet mogen stelen. 'Want dat staat in de Bijbel!' En ze leren anderen dat je op de rustdag echt moet rusten. 'Want dat staat in de Bijbel!' Maar wat horen ze nou? Ze horen dat Jezus niet gerust heeft op de rustdag. Hij heeft een man die niet kon lopen beter gemaakt. De man huppelt vrolijk rond. De wijze mensen steken hun neus in de Bijbel. 'Maar dat mag echt niet op de rustdag hoor!' zeggen ze. 'Kijk maar, hier staat het!' Ze gaan naar Jezus toe. Jezus zegt tegen de wijze mensen: 'Haal je neus eens uit je boek. Weet je waar de verhalen in de Bijbel over gaan? Ze gaan over mij! Maar jullie zien dat niet. Want jullie kijken alleen maar naar de letters. Jullie kijken niet naar mij!' Jezus vertelt nog verder. Hij zegt: 'De verhalen in de Bijbel gaan niet alleen over mij. Ze gaan ook over God de Vader. En dat is het allerbelangrijkst. Ik vertel de woorden van mijn Vader. Daarom wil ik dat jullie goed naar mij luisteren en kijken.' De wijze mensen snappen niet wat Jezus zegt. Ze steken snel hun neus weer in hun boek. Misschien dat ze het dan wel snappen? Wat denk jij?

