

## Alles kan groeien

Jezus vertelt zijn leerlingen een verhaal. Hij zegt: 'Er was eens een man. Hij had heel veel geld. Hij had ook drie dienaren. Op een dag wilde de man op reis. Hij riep zijn dienaren bij zich.

"Ik ga op reis", zei de man. "Jullie moeten op mijn geld passen als ik weg ben." De dienaren knikten. De man gaf de eerste dienaar vijf zakken met geld. Hij gaf de tweede dienaar twee zakken met geld en de derde dienaar een zak met geld. Toen ging de man op reis.

Een tijd later kwam de man terug van zijn reis. Hij riep zijn drie dienaren bij zich. De eerste dienaar kwam de kamer binnen. Hij trok een karretje mee. Daarop lagen tien zakken geld. Een voor een zette hij de zakken voor de man neer.

"Alstublieft", zei de dienaar. "Van uw geld heb ik heel veel meel kunnen kopen. Daar heb ik wel een miljoen broodjes van kunnen bakken. Ik heb de broodjes verkocht. Ik kreeg vijf zakken geld, nu heb ik tien zakken."

"Dankjewel", zei de man. "Jij hebt laten zien dat alles kan groeien, dat moet gevierd worden."

De tweede dienaar kwam de kamer binnen. Hij had zijn armen vol met zakken geld. Voorzichtig zette hij de zakken neer. Een, twee, drie, vier stuks.

"Alstublieft", zegt de dienaar. "Ik ben niet zo goed in broodjes bakken. Stel nou dat ik al het geld uitgeef aan meel, en de broodjes mislukken... Dan heb ik helemaal niks meer. Maar ik kan wel heel goed kleien. Dus ik heb klei gekocht en allemaal potten en pannen gemaakt. Die heb ik op de markt verkocht. Ik heb hard gewerkt. Ik kreeg twee zakken met geld en nu heb ik vier zakken."

"Dankjewel", zei de man. "Jij hebt laten zien dat alles kan groeien, dat moet gevierd worden."

Toen kwam de derde dienaar binnen. Hij zat een beetje onder de modder. Voorzichtig liep hij naar voren. Hij zette de zak met geld neer.

"Ik kan niet bakken... ik kan niet kleien... Ik kan wel kleren naaien, maar stel nou dat ik stof koop en al het geld op maak en niemand wil de kleding kopen... Daarom heb ik een gat gegraven in de tuin en daar de zak met geld verstopt. Ik heb hem veilig opgeborgen", zei de dienaar. "Hier is hij weer."

"Maar dat was niet de bedoeling!" riep de man. "Waarom heb je niets met het geld gedaan, zoals de andere dienaren? Jij hebt helemaal niets laten zien, met jou valt niets te vieren."

