

Denk eens op een heel andere manier na over wat we volgend jaar zouden kunnen gaan doen!

Waardoor er ruimte komt voor nieuwe verfrissende ideeën of zaken die om wat voor reden nooit van de grond zijn gekomen of juist tussen de vingers door zijn geglipt.

Beperk je vooral niet door wat de diaconie al doet en waar je al achter staat.

Denk ook nog niet hoe iets dan van de grond zou moeten komen.

Alleen wat je graag zou willen!

1. Als je de diaconie haar activiteiten helemaal opnieuw zou mogen beginnen wat moest er dan zeker in?

- Aanbieden van onze ondersteuning aan de diverse jeugdgroepen in onze kerk als zij een “diaconale activiteit” op willen zetten.

- Bij keuzes van collectiedoelen meer actuele doelen en/of dichter bij huis zoeken

- Organisaties als De vrijwillige hulpdienst, Schuldhulpmaatje eens vragen om hun aanbod meer bekendheid te geven via onze diaconie.

- Aanbod aan gemeenteleden om hun op weg te helpen met problemen van digitale of technische aard.

2. Zijn er in jouw beleving groepen buiten ons beeld?

?

3. Zijn er in jouw beleving doelen buiten ons zicht die we zouden kunnen ondersteunen?

?