



Protestantse
Kerk

Programma Vorming & Toerusting
van de
Protestantse Gemeente Oudewater



Westsingel 2 Oudewater

2017-2018

Inhoudsopgave

1.	Diaconale actiedag zaterdag 16 september	3
2.	Zin in film	5
3.	Schilderen in het Luther jaar	8
4.	Mijn heldere afgrond Overpeinzingen van een moderne gelovige door Christian Wiman	9
5.	Keek op de Preek	10
6.	Lezing: 500 jaar reformatie - Luther in Oudewater	11
7.	Avond over het Loofhuttenfeest	12
8.	Winterontbijt	13
9.	Bezoek en rondleiding tentoonstelling "Luther"	14
10.	Lekker zingen uit het Liedboek - vervolg!	15
11.	Koffie drinken met gastspreker Mercy Ships	16
12.	Stamppotmaaltijd	17
13.	'Hier ben ik', film rond ds. Ad van Nieuwpoort	18
14.	De tien geboden Lezing van ds. C. van der Kooi	19
15.	Hoe Joods is Jezus in speelfilms ?	20
16.	Gluren bij de burens	21
17.	Excursie naar Deventer 10 juni 2018	22
18.	Ontmoetingsgesprekken/Groothuisbezoek	23
19.	Gespreksgroepen	24
20.	Jongeren programma's	25
21.	Kinder-, Basis- en Tienercatechese	28

De commissie **Vorming & Toerusting** van de **PGO Oudewater** biedt u hierbij haar programma aan voor het seizoen **2017-2018**.



Met het aanbod voor het najaar van 2017 richt **Vorming & Toerusting** zich uitgebreid op het Lutherjaar. Dit middels programma's zoals 'Zin in Film', 'Schilderen in het Luther jaar', de film 'Storm' (specifiek voor jongeren), 'Luther in Oudewater' een lezing in samenwerking met de Geschiedkundige Vereniging van Oudewater, bezoek aan de tentoonstelling 'Luther' in het Catharijneconvent te Utrecht en mogelijk nog andere activiteiten die het werk van Luther belichten c.q. Luther als persoon alsmede zijn invloed op het protestantisme nader toelichten.

Maar voor het seizoen 2017-2018 treft u ook weer de vaste items in het programmaboekje aan zoals Zin in film, een boekbespreking o.l.v. onze predikant, Keek op de Preek, programma's welke o.a. door de Diaconie, Kerk & Israël maar ook door ander commissies worden verzorgd, ontmoetingsgesprekken, gespreksgroepen en natuurlijk 'Gluren bij de burens' ons jaarlijkse 'uitje' naar een verwante gemeente elders.

Wederom een boekje vol inspirerende mogelijkheden en om u daarvoor aan te melden kunt u zoals te doen gebruikelijk het aanmeldingsformulier in dit boekje gebruiken of heeft u de mogelijkheid om dit via de PGO website te doen.

Nieuw dit programmajaar is wel dat voor een aantal activiteiten een minimum aantal deelnemers vereist zal zijn (u zult begrijpen dat dit voornamelijk een kostenaspect is).

Mocht bij bepaalde activiteiten het minimum aantal deelnemers niet gehaald worden dan kan de commissie V&T besluiten om de betreffende activiteit niet door te laten gaan.

Uiteraard informeren wij u bijtijds als u zich heeft aangemeld voor een activiteit die onverhoopt niet door kan gaan.

De commissie V&T hoopt dat met haar programma-aanbod u geïnspireerd zal raken om aan bepaalde programma's deel te nemen en mocht u nog vragen hebben over het aanbod dan weet u wie de commissieleden zijn:

Hannie van Luipen (voorz.) tel: 563163

José Groot (secr.) tel: 567141

Gerda van Zijl tel: 561638

Han Langeveld (pr) tel: 410178

Mailadres: vt@protgemoudewater.nl

Website: www.protgemoudewater.nl

Drukwerk verzorgd door Wil van der Heiden.

Kerkproeverij, een open huis



**Startzondag seizoen 2017/2018 bij de PGO op
zondag 17 september 2017**

1. Diaconale actiedag zaterdag 16 september

- startweekend seizoen 2017/2018 -

Het nieuwe kerkelijke seizoen 2017/2018, waaraan de PKN de landelijke campagne Kerkproeverij heeft verbonden, start voor de PGO op zaterdag 16 september met activiteiten **voor jong en oud**. In de dienst van zondag 17 september wordt hieraan een vervolg gegeven met het thema 'een open huis'.



De activiteiten op zaterdag 16 september worden georganiseerd door het Jeugdwerkbestuur en de Diaconie. De programma's worden zo op elkaar afgestemd dat de "proeverij", lees BBQ, samen in of rondom de kerk wordt gedaan. Er is dus alle ruimte om elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te ontmoeten.

Het Jeugdwerkbestuur verzorgt de informatie over de activiteiten voor de jeugd. In dit stukje vertellen wij u/jou meer over het programma van de Diaconie.

De opbrengst van deze dag zal gaan naar 'speeltoestellen voor jeugddorp De Glind'.



Programma diaconale actiedag

Om 15:30 uur ontmoeten wij elkaar in ons Zalencentrum met koffie/thee en iets lekkers.

Aansluitend, rond 16:00 uur, starten wij met een fotopuzzeltocht. Dit is ook goed te doen door rolstoelers.

Bij terugkomst, rond 17:00 uur, staat de veilingmeester klaar om de ingebrachte 'spullen van enige waarde' te veilen onder het genot van een drankje.

Onze rammelende magen worden gestild bij de barbecue die begint om 17:30 uur.

Rond 19:00 uur volgt het welbekende 'toetjesbuffet'. Na samen nog een kopje koffie/thee te hebben gedronken is de afsluiting rond 20:00 uur.

De kosten voor deze diaconale actiedag zijn € 12,50 per persoon. Dit bedrag is voor de BBQ, het toetjesbuffet en tweemaal koffie/thee. Verdere consumpties moeten apart worden betaald. Bedenk hierbij dat de netto opbrengst van deze dag bestemd is voor het goede doel van De Glind.

U/jij kunt zich tot en met zondag 10 september opgeven via diaconie@protgemoudewater.nl of bel naar

- Atie van Drie tel: 0348 501842
- led van Baren tel: 0182 503399.

Datum: zaterdag 16 september 15:30 – 20:00 uur

Plaats: in en rondom de Ontmoetingskerk



2. Zin in film

Zin in een goede film?

Geïnteresseerd hoe mensen –waar en hoe dan ook– ‘zin’ proberen te geven aan hun bestaan? In ‘ZIN IN FILM’ worden films met artistieke en spirituele diepgang vertoond.

De cyclus heet “Zin in Film”, want deze bijzondere films laten je kijken naar het leven en zetten je aan tot nadenken. Ze gaan over hoe mensen, waar ter wereld ook, leven in vreugde en verdriet, waar ze voor gaan, hoe ze omgaan met een crisis, hoe ze geloven of niet geloven, soms de zin van hun leven op het spoor komen. De films nodigen uit tot contact met jezelf en met medekijkers. Daarom is na afloop gelegenheid om je reacties te delen met anderen.

maandag 25 september

The Light between Oceans

Verenigde Staten / Nieuw-Zeeland, 2016, Drama, 130 minuten, geregisseerd door Derek Cianfrance met Alicia Vikander, Michael Fassbender en Rachel Weisz.

In deze meeslepende boekverfilming ontmoeten we Tom, een oorlogsveteraan die samen met zijn vrouw in een afgelegen vuurtoren woont in Australië. Ze blijven ongewild kinderloos.

Op een dag ontdekken ze een aangespoeld bootje met daarin een klein meisje. Ze besluiten om het kindje te houden. Ze zijn gelukkig en genieten met volle teugen van hun dochter Lucy, totdat ze na een aantal jaren op het vaste land een vrouw ontmoeten. Hierna verandert hun leven langzaam in een hartverscheurend drama.

*“Een onvervalst, goed gemaakt melodrama voor volwassenen”
(Filmkrant)*



maandag 16 oktober

Luther

Duitsland, 2003, Drama / Biografie, 123 minuten geregisseerd door Eric Till, met Joseph Fiennes, Alfred Molina en Peter Ustinov.

Op 31 oktober wordt herdacht dat Luther 500 jaar geleden 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg spijkerde. Daarom in het kader van dit Lutherjaar deze speelfilm, een verfilmde biografie.

Als Luther op jonge leeftijd aan de dood ontsnapt, besluit hij zijn leven te wijden aan het dienen van God. Hij is een kritische student en zet openlijk vraagtekens bij de beslissing van Paus Leo X. Luther is er van overtuigd dat er een liefdevolle God is die verlossing biedt.

“Dynamisch, mysterieus en zeer boeiend” (De Morgen)

maandag 27 november

La Fille inconnue

België / Frankrijk, 2016, Drama, 101 minuten, geregisseerd door Jean-Pierre Dardenne en Luc Dardenne, met Adèle Haenel, Jérémie Renier en Olivier Gourmet.

Jenny is een jonge huisarts in Seraing. Op een avond wordt er aangebeld maar ze besluit na een drukke dag niet meer open te doen. De volgende dag wordt een meisje dood gevonden. Het blijkt het meisje te zijn dat voor haar deur stond. Jenny voelt zich schuldig, ze had geen hulp geboden toen het had gekund. Ze zet alles op alles om haar identiteit te achterhalen. De zoektocht blijkt niet zonder risico's en langzaam wordt duidelijk wat voor een drama zich heeft afgespeeld.

“La fille inconnue uit het rijke oeuvre van de gebroeders Dardenne is een van de beste films van het jaar” (de Volkskrant)

maandag 18 december

I, Daniël Blake

Verenigd Koninkrijk / Frankrijk / België, 2016, Drama, 100 minuten, geregisseerd door Ken Loach met Dave Johns, Hayley Squires en Micky McGregor.

De 59-jarige timmerman Daniël Blake moet na een hartaanval voor het eerst in zijn leven een beroep op de staat doen. Hij probeert zich een weg te banen door het bureaucratische uitkeringssysteem. Daarbij ontmoet hij de alleenstaande moeder Katie en haar twee kinderen. Ze steunen elkaar en vinden samen hun waardigheid terug...

Humor, warmte en (wan)hoop gaan hand in hand en maken van I, DANIEL BLAKE een oprechte, emotionele en uiterst innemende film.

“De meest humanistische film van het jaar” (NRC Handelsblad)

ZIN IN FILM

Aanvang: 19:30 uur

Locatie: Ontmoetingskerk, Westsingel 2

Entree: € 5,00 per persoon per avond.

Op groot scherm, met Nederlandse ondertiteling.

Begeleiding: Jos van Hulsen. (Filmtitels onder voorbehoud)

Wegens grote belangstelling **GAARNE VOORAF AANMELDEN!**

(vt@protgemoudewater.nl)

Films die in 2018 worden vertoond zullen tegen die tijd via de Ontmoeting worden aangekondigd.



3. Schilderen in het Luther jaar

Voor het Luther jaar heeft Jeltje Hoogenkamp dertien schilderijen gemaakt bij de Luther liederen in het Liedboek. Daarnaast heeft zij een aantal doeken geschilderd die geschikt zijn voor kaarten, liturgieën of illustraties.

Op deze avond maakt u een keuze uit een aantal mooie voorbeelden van deze doeken die voor u klaar liggen en gaat u ze naschilderen. Bijvoorbeeld voor een paar mooie kaarten die we in de gemeente kunnen gaan gebruiken voor de maandelijkse groet aan medegemeenteleden. Maar voor eigen gebruik is natuurlijk ook mogelijk. Dita Aleman zal deze avond verzorgen bij haar thuis. U kunt u aanmelden o.a. via de site of bij Dita, telefoon 560638

Datum: Dinsdag 19 september 2017

Tijd : 19:30-21:30 uur

Begeleiding: Dita Aleman

Plaats: Kerkwetering 17

Kosten: € 5,00



4. Mijn heldere afgrond

Overpeinzingen van een moderne gelovige

door Christian Wiman



De Amerikaanse dichter Christian Wiman schreef een boek dat nu al een spirituele klassieker genoemd wordt. Het is een bundel overpeinzingen in een geteisterd leven. Hij groeide op in een fundamentalistisch milieu en al jong nam hij afscheid van het geloof. Maar hij was inmiddels een bekend dichter en redacteur van een belangrijk

tijdschrift, toen hij zichzelf tot zijn eigen verrassing terugvond als biddend mens. Het viel samen met het vinden van de liefde van zijn leven. Samen gingen ze kerken in een liberale gemeente. Toen werd hij ziek: een zeldzame vorm van ruggenmergkanker werd geconstateerd. Het speelt allemaal een rol in dit boek. Het is een ontroerende meditatie van een dichter met een levensvatbaar, hedendaags geloof, dat beproefd wordt door een levensbedreigende ziekte. Een geloof dat niet alleen rekening houdt met de moderniteit en de wetenschap, maar ook met de religieuze traditie. Wat betekent het voor ons leven – en onze dood – als we de “aanhoudende, hardnekkige geest”, die sommigen van ons God noemen, erkennen?

Een boek dat vraagt om door te praten en door te denken. Te zoeken, los te laten en soms te vinden. Uit een recensie: “Dit boek pakt je bij de ziel, ook als je denkt dat je die niet hebt. Het is, hoewel geen poëzie, een groot gedicht.” (Stevo Akkerman, red. *Trouw*).

Data: woensdag 27 sept.; 11 en 25 okt.; 8 en 22 nov.

Datum laatste bijeenkomst in december in onderling overleg!

Tijd: 20:00 – 22:00 uur.

Plaats: Ontmoetingskerk

Begeleiding: ds. Raymond de Hoop

Doelgroep: iedereen die in deze tijd door wil praten over vragen van leven en dood.

5. Keek op de Preek



Iedere week weer houdt een predikant(e) in de kerk een preek. De ene keer beter geslaagd dan de andere. Dit gebeurt steeds met het doel om een bijbeltekst goed onder de loep te nemen en de mensen daarover wat mee te geven. Maar met het handen schudden bij de deur is er vaak weinig tijd om van gedachten te wisselen met

de predikant. Vragen, kritische opmerkingen, doorvragen, verder denken. ‘Ook de dominee wil naar huis’, wordt wel eens gedacht.

Met een Keek-op-de preek-dienst is dat anders. Dan kan iedereen eens blijven zitten: doorpraten, vragen, kritiek uiten, of juist eens iets extra onderstrepen. Het kan allemaal. Na de dienst wordt u uitgenodigd om na te blijven praten in de Ontmoetingsruimte. Bedoeling is dan om een thema aan de orde te stellen, maar het onderwerp kan natuurlijk ook zijn het Bijbelgedeelte waarop de preek die ochtend was gebaseerd of specifieke zaken die tijdens de preek werden genoemd. Dit seizoen is er ook weer tweemaal een “keek op de Preek” ingepland, om bij een kop koffie met plak cake door te praten:

- Data:** 8 oktober 2017 en 11 maart 2018
Tijd: na afloop van de dienst
Plaats: Ontmoetingskerk
Begeleiding: ds. Raymond de Hoop
Doelgroep: Een ieder die eens goed door wil praten en vragen niet uit de weg gaat

6. Lezing: 500 jaar reformatie - Luther in Oudewater

In samenwerking met de Geschiedkundige Vereniging Oudewater

Vanuit verschillende invalshoeken wordt er een historische voordracht gehouden over de ontwikkeling van de reformatie in Oudewater door historicus Sander Wassing.

Zo zal bijvoorbeeld de laatste pastoor Theodorus Aemilius te berde worden gebracht, die er niet voor schuwde het reformatorisch gedachtengoed op de kansel uiteen te zetten. En als u wilt weten hoe het de eerste dominees in Oudewater verging zou u beslist deze avond in uw agenda moeten zetten.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Bas Vliegenthart



Datum: woensdag 18 oktober 2017

Tijd: 20:00 – 22:00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Begeleiding: commissie Vorming en Toerusting i.s.m. de Geschiedkundige Vereniging Oudewater

Kosten: vrij; koffie en thee tegen het dan geldende tarief

7. Avond over het Loofhuttenfeest



We hebben eerder avonden gehouden rondom het Pesachfeest en de Sjabbat. Nu willen we graag op een plezierige manier iets meer vertellen én laten zien over het Loofhuttenfeest. Of het een complete maaltijd wordt..... dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar we hebben weer een filmpje, foto's, lekkere hapjes, muziek, verhalen.... Kortom: er is iets

“ te horen en te doen, te leren, te zien, te ruiken en te proeven” !
Specifiekere informatie volgt via de Ontmoeting en de PGO-site!

Datum: 20 oktober 2017
Tijd: 19:00 uur
Kosten: ca. € 10,00
Begeleiding: Werkgroep Kerk en Israël

8. Winterontbijt

Een winterontbijt zult u denken? Ja, we nodigen u van harte uit voor het winterontbijt!

Op zondag 29 oktober gaat de wintertijd weer in, in die nacht van zaterdag op zondag is de klok weer een uur achteruit gezet. En de kerkdiensten beginnen dan weer een aantal maanden om 10.00 uur. Dus...heeft u anderhalf, ja ANDERHALF uur extra deze zondag! Nu kunt u natuurlijk een rustig ontbijt thuis of op bed nuttigen, maar nog leuker:

we gaan met elkaar ontbijten voor de dienst begint!



U kunt tussen 8:45-9:00 uur binnenkomen en om 9:00 uur zullen we dan beginnen. De kosten voor dit ontbijt bedragen € 3,50 (tot 12 jaar) en ouder dan 12 jaar € 5,00 per persoon.

Mogen we u/jou ook verwelkomen op deze zondagmorgen?
Graag tot dan!

Datum: zondag 29 oktober 2017
Tijd: 9:00- 9:45 uur
Plaats: Ontmoetingskerk
Begeleiding: commissie V&T
Kosten: tot 12 jaar € 3,50 en ouder dan 12 jaar € 5,00 pp



© Can Stock Photo

9. Bezoek en rondleiding tentoonstelling “Luther”

Catharijneconvent, Utrecht

Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg spijkerde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. Museum Catharijneconvent sluit bij deze memorabele gebeurtenis aan met dé tentoonstelling over deze veelbesproken ‘man van het jaar’.

Deze cultuurhistorische tentoonstelling brengt Luther en zijn tegenstanders voor het voetlicht. Zij toont in woord, beeld, muziek en spot waarin de kracht schuilt van deze invloedrijke, reformatorische rebel. Diverse objecten, zoals pamfletten, schilderijen, zilver, spotprenten, maar ook herkenbare, uitdagende dilemma’s, muziek en nieuwe middelen laten een nieuw licht schijnen op het enerverende verhaal van Luther en de Reformatie. De koppeling met de huidige tijd en de invloed van zijn ideeën op ons dagelijks leven zijn hierbij steeds voelbaar.



Spotprenten en kunstwerken geven een beeld van het eerste grote “media event” dat 500 jaar geleden plaatsvond.

Datum: zaterdag 18 november 2017

Tijd: vertrek vanaf Ontmoetingskerk 10:00 uur

Rondleiding: 11:30 uur

Plaats: Museum Catharijne Convent, Lange Nieuwstraat 38,
Utrecht

Begeleiding: commissie Vorming en Toerusting

Kosten: rondleiding € 3,-- p.p.
toegang museum: volwassenen: € 12,50
65 plusser : € 11,--
museumkaart: gratis

10. Lekker zingen uit het Liedboek - vervolg!

Gedurende het najaar van 2017 zullen Miranda van der Sterre en Bas Vliegthart weer een avond (of eventueel meerdere avonden) organiseren tijdens welke we ons stemgeluid ten volle kunnen benutten. We gaan weer zingen uit het nieuwe Liedboek. En alhoewel we steeds bekender raken met de liederen in het nieuwe Liedboek staan er nog genoeg liederen in waarmee we beslist kennis moeten maken.

Bij het 'ter perse' gaan van dit boekje was er nog geen datum (of waren er nog geen datums) voor de zangavond(en) bekend maar deze zal (zullen) te zijner tijd via de Ontmoeting worden gecommuniceerd. En schroomt u ondertussen niet om het Miranda en/of Bas te laten weten indien u graag meedoet aan 'lekker zingen uit het Liedboek'!

Plaats: Ontmoetingskerk

Begeleiding: Miranda van der Sterre / Bas Vliegthart



11. Koffie drinken met gastspreker Mercy Ships



Zoals u weet spaart de commissie ZWO-KiA door middel van het zendingsbusje voor het project Mercy Ships. Wij doen dit sparen al enkele jaren. Het lijkt ons nu een goed idee om eens iemand van dit project uit te nodigen die ons iets wil vertellen waar onze financiële bijdrage aan wordt besteed. Wij willen dit doen onder het genot van een kopje koffie of thee.



Datum: 4 februari 2018
Tijd: na afloop van de dienst
Plaats: Ontmoetingskerk
Begeleiding: ZWO-KiA

Wegens doorslaand succes op herhaling!

12. STAMPPOTMAALTIJD



Vrijdag 16 februari 2018
opening zaal 18:00 uur
georganiseerd door de Diaconie

Wij, als diaconie, verwelkomen u/jou met een *welkomstdrankje* en serveren heerlijke *stamppotjes* en/of een stevige *erwtensoepp*.

Kosten:

€ 10 volwassenen, senioren en kinderen boven 12 jaar

€ 5 kinderen tot en met 12 jaar

Koffie, thee en frisdrank € 1,50

Wijn, bier, etc. € 1,75

Gaarne vooraf inschrijven bij Marja Gorter!

Telefoon 0348-567722 of Email wtgorter@kpnmail.nl

De opbrengst zal ten goede komen aan de werkvakantie in Burkina Faso

13. 'Hier ben ik', film rond ds. Ad van Nieuwpoort



'Hier ben ik' is de titel van een documentaire over de protestantse gemeente Bloemendaal en ds. Ad van Nieuwpoort.

In de documentaire maken we kennis met de predikant en met een aantal gemeenteleden. We krijgen een inkijkje in hun leven. Ze delen hun leven met ons. De buitenkant van Bloemendaal is daarbij uiteindelijk niet van belang. De thema's die aan de orde komen zijn algemeen menselijk: relaties, spanningen op

het werk, de stress van onze samenleving. Het gaat in de film over mensen die in hun dagelijks leven worden gevolgd. De thema's waar het dan over gaat, zijn herkenbaar voor velen. De druk van het leven, de stress rond presteren, spanningen in relaties en de gevolgen van een echtscheiding, en de moeiten rond vaders/moeders en kinderen. De hoofdpersonen zijn meelevende gemeenteleden in Bloemendaal die ervoor hebben gekozen zich kwetsbaar op te stellen. Ze delen hun worstelingen met ons. Wij willen met elkaar de documentaire bekijken en na afloop tijdens een gesprek met elkaar bepalen hoe herkenbaar de in de documentaire getoonde situaties ook voor ons zijn als gemeente maar zeker ook voor ons als individu.

- Datum:** woensdag 21 februari 2018
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Ontmoetingskerk
Begeleiding: ds. Raymond de Hoop
Doelgroep: voor mensen binnen én buiten de kerk
Informatie: www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/doorpraten-over-hier-ben-ik

14. De tien geboden

Lezing door ds. C. van der Kooi

In februari 2017 is ds. van der Kooi voorgegaan in een dienst in onze gemeente. In een paar woorden gaf hij een korte uitleg over het vijfde gebod en dit was zo boeiend dat er na afloop van de dienst diverse toehoorders waren die zeiden dat zij hier wel meer over zouden willen horen. Bovendien gaf ds. van der Kooi zelf ook aan dat hij graag meer zou willen vertellen over dit onderwerp. Wij zijn dan ook erg blij dat hij tijd heeft willen vrijmaken om een avond naar Oudewater te komen om een lezing over dit boeiende bijbel-gedeelte te geven. Hoe deze geboden ook toepasbaar zijn in onze tijd.

Ds. Van der Kooi is hoogleraar westerse systematische theologie aan de VU te Amsterdam. Tevens is hij directeur van het Center for Evangelical and Reformation Theology. Er zijn verschillende theologische publicaties van zijn hand, o.a. over christelijke dogmatiek.



Datum: donderdag 8 maart 2018
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Ontmoetingskerk
Organisatie: commissie Vorming en Toerusting
Kosten: een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld

15. Hoe Joods is Jezus in speelfilms ?



Hebt u / hebben jullie, wel eens een Jezusfilm gezien?
Die van Mel Gibson bij voorbeeld ? En hoe zag hij er uit?
Blank, zwart, Arabisch, Joods, Christelijk ? Ooit bij stil gestaan ?
Dat gaan wij wel doen en we vragen ons af:
wat is belangrijk in de beeldvorming rondom Jezus.

We gaan een panorama van honderd jaar Jezusfilms zien
(aantal korte fragmenten) en we vragen ons af hoe Joods Jezus
is in speelfilms. En er is aandacht voor de jongste Jezusfilm uit 2014
die door Palestijnse christenen is gemaakt met een Arabisch
sprekende Jezus....!

Datum: woensdag 14 maart 2018

Tijd: 20:00 uur (onder voorbehoud)

Plaats: Ontmoetingskerk

Gast spreker: Tjitte Dijkstra, theoloog, docent, lid bestuur Nes Ammim.

Begeleiding : Werkgroep Kerk en Israël

16. Gluren bij de buren



Ook in 2018 gaan we op de fiets (of met de auto) naar een gemeente in de buurt. In mei 2017 waren we te gast in de Lutherse kerk in Woerden waar we een boeiende rondleiding kregen. Op 26 mei 2018 willen we u weer uitnodigen om een bezoek te brengen aan een andere kerk, misschien in Gouda. Welke kerk, dat is momenteel nog onbekend. Als u deze datum alvast vrij houdt in u agenda, dan gaan wij proberen om er weer een fijne dag van te maken met elkaar. In de Ontmoeting kunt u tegen die tijd lezen waar we precies heen gaan.



Datum: zaterdag 26 mei 2018
Tijd: 9:00 uur – 17:00 uur
Plaats: van Oudewater naar Gouda (?)
Begeleiding: commissie Vorming en Toerusting
Kosten: nader te bepalen

Sint-Janskerk te Gouda

17. Excursie naar Deventer 10 juni 2018



de synagoge

Al in de 13^e en 14^e eeuw kwamen er Joden in Deventer handel drijven. De gemeenschap heeft goede tijden gekend maar ook hele slechte. Na de oorlog heeft men het Joodse leven weer opgepakt en er is weer een Joodse gemeente. De synagoge is nu eigendom van een kerk en men verhuurt het voor de synagogediensten. Deventer kan nog veel laten zien van het (vroegere) Joodse leven. We gaan o.a. wandelen langs de gedenksteden van Etty Hillesum en Han Hollander (radioreporter) en we hopen het Etty Hillesumcentrum te bezoeken.

Datum: 10 juni 2018
Vertrektijd: 9:00 uur (Ontmoetingskerk)
Begeleiding: Werkgroep Kerk en Israël
Kosten: ca. € 30,00 (incl. vervoerskosten)

18. Ontmoetingsgesprekken/Groothuisbezoek

Wat is het verschil? Groothuisbezoeken worden in het algemeen gehouden in de woonkamer van een gemeentelid. Echter kiezen wij ook dit jaar weer voor de ruimtes in de Ontmoetingskerk. What's in a name?



Waar het om gaat is dat gemeenteleden elkaar ontmoeten in informele sfeer. Mensen gaan in gesprek rond een thema en delen samen iets van hun leven, hun gedachten, hun ervaringen en hun geloof.

Ontmoeting, bezinning en pastoraat

De gesprekken haken aan bij drie belangrijke elementen van gemeentezijn: ontmoeting, bezinning en pastoraat.

- Bij *ontmoeting* denken we aan de ontmoeting tussen mensen, tussen leden van de gemeente, maar ook aan de ontmoeting tussen God en mensen. In het gesprek met de ander ontdekt u wellicht iets van de Ander.
- *Bezinning* is een belangrijk onderdeel omdat we in een ontmoetingsgesprek verder willen komen dan een gesprek over koetjes en kalfjes. Het gaat om het samen nadenken over zinvolle zaken, over vragen die te maken hebben met zingeving.
- Ook *pastoraat* is een element uit het ontmoetingsgesprek. U bent bij elkaar als leden van één gemeente en wilt naar elkaar omzien. In het gesprek toont u belangstelling voor elkaar en heeft u de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over de dingen die er werkelijk toe doen.

Juist het samenspel tussen die drie elementen maken deze ontmoetingen ook tot meer dan een gewoon samenzijn.

Via ons kerkblad 'Ontmoeting' wordt u geïnformeerd over thema's en datums

19. Gespreksgroepen

Gespreksgroep 25+/-

De groep bestaat uit twintigers/dertigers die graag wat meer van de bijbel willen weten en er wat dieper op in willen gaan. Verrassend Bijbellezen, geloof en twijfel, dilemma's in de bijbel, groeien in geloof en ook gezelligheid: het hoort er allemaal bij. Horen hoe anderen denken en met anderen in gesprek zijn over geloofszaken die je ten diepste raken is een bijzonder gebeuren.

We komen op de eerste dinsdag van de maand, van september tot en met juni, bij elkaar om de beurt bij de deelnemers thuis. In juli hebben we traditiegetrouw een gezamenlijk etentje.

Als je belangstelling hebt voor deze gespreksgroep ben je van harte welkom! Voor informatie kun je terecht bij Kees de Bruijn, kees_debruijn@hotmail.com.

Gespreksgroep: Cor en Ineke van der Neut, tel: 563520

Komt eenmaal per maand samen. Iedere keer een ander onderwerp. Geïnteresseerden zijn welkom!

Gespreksgroep: Martin Weerstand, tel: 564366

We zijn een groep van ongeveer 10 personen en we staan open voor nieuwe gesprekspartners. We komen 1 keer per maand bij elkaar, iedere keer bij een andere deelnemer van de gespreksgroep en praten dan over een onderwerp dat het gastgezin bepaalt. Aan het eind van het seizoen plannen we een gezellig uitje met alle deelnemers en hun partners en kinderen.



20. Jongeren programma's



Witte Donderdag
29 maart 2018

Ga mee naar het muzikale paasverhaal The Passion

In 2018 zal alweer de achtste editie van The Passion plaatsvinden. Waar zal het zijn? Dat zal in januari bekend worden gemaakt door EO en RKK. Eerder was The Passion al in Gouda, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Enschede, Amersfoort en Leeuwarden. Bekende artiesten brengen het verhaal over Jezus' lijden, dood en opstanding door middel van hedendaagse Nederlandstalige popnummers. Het is zogezegd een moderne muzikale hervertelling van het paasverhaal.



Voor iedereen

In 2016 zijn we al een keer met een groepje jongeren naar The Passion geweest, in Amersfoort.



Afhankelijk van de locatie waar The Passion 2018 plaatsvindt willen we dat weer doen.

Word een onderdeel van The Passion, maak het mee! Dit mega-evenement, vol muzikale hoogtepunten is bedoeld voor jong en oud.

Gelovig of niet gelovig. Het is voor iedereen die houdt van

Nederlandse popmuziek. Voor wie graag een goed verhaal hoort. Iedereen is welkom. Meer informatie bij Jorn Bleijs (jj.bleijs@hetnet.nl) en op www.thepassion.nl.

EO-jongierendag 26 mei 2018



Op zaterdag 26 mei 2018, organiseert de EO de 43^e editie van de EO-Jongierendag in het GelreDome in Arnhem. Deze keer willen we ook met een groep jongeren uit Oudewater hiernaartoe gaan. Kom samen met duizenden anderen naar GelreDome in Arnhem om samen te zingen,

te bidden en feest te vieren en stil te staan bij de band die we met God en met Jezus hebben. Er zijn inspirerende toespraken en de muziek van internationale artiesten en van de BEAM Worshipband. Meer informatie bij Kees de Bruijn, kees_debruijn@hotmail.com of Jorn Bleijs (jj.bleijs@hetnet.nl) of op <https://beam.eo.nl/eo-jongierendag/>.

Gespreksgroep 16+

Komend seizoen gaan we beginnen met een gespreksgroep 16+. De gespreksgroep is een vervolg op Provider en jongeren vanaf ca. 16 jaar t/m een jaar of 18 zijn hier van harte welkom. De gesprekken worden geleid door Ineke van der Neut. Samen proberen we na te denken over wat ons bezig houdt in dit leven en over hoe het geloof ons daarbij kan helpen. We komen ongeveer één keer per maand bij elkaar. Iedereen die belangstelling heeft voor deze gespreksgroep is van harte welkom! Meer informatie bij Ineke van der Neut, c.vanderneut@planet.nl.



Film: STORM

Deze filmavond is bedoeld voor de jeugd vanaf 12 jaar en ouder en zal gehouden worden op vrijdagavond 6 oktober 2017.

We beginnen om 19.30 uur in de kerk.

Waar gaat de film over?

STORM speelt zich af in het Antwerpen van de vroege zestiende eeuw, toen de stad bezet was door de Spanjaarden. De 12-jarige Storm is getuige van de arrestatie van zijn vader Klaas Voeten. Klaas Voeten is door de Inquisitie betrapt

tijdens het drukken van

een belangrijke, maar

verboden brief van

Maarten Luther.

Storm weet te ontkomen

met het zetsel van de

brief. Zo wordt hij

ongewild het middelpunt

van de jacht op de brief.

Hij wordt daarbij

geholpen door het

weesmeisje Marieke.



Lukt het hun om uit handen te blijven van de Inquisitie? Of niet??

De film geeft een goed beeld van de moeizame verbreiding van de reformatie, en brengt in een spannend verhaal de geschiedenis tot leven. Wat zou jij doen?

Ben je ook zo moedig? Of helemaal niet?

Kom ook kijken! Iedereen is welkom!

Datum: vrijdag 6 oktober 2017

Tijd: 19:30 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Begeleiding: Jeugdcommissie

21. Kinder-, Basis- en Tienercatechese

Kindercatechese eerste keer avondmaal 28 mei en 3 juni 2018

‘Levi hoort er ook bij’ is de samenvatting van het Bijbelverhaal uit Marcus 2:13-17. Het is een prachtig verhaal over ‘met elkaar eten’ en ‘bij elkaar horen’. Als we avondmaal vieren, eten



we met elkaar en voelen we dat we bij Jezus en bij elkaar horen. Dit gevoel willen we graag overbrengen aan de kinderen uit groep 3 van de basisschool die voor het eerst mee gaan doen aan een avondmaalsviering.

Samen met jullie als ouders worden ze uitgenodigd voor een bijeenkomst in het Zalencentrum om deze eerste keer samen voor te bereiden. De voorbereidingsavond vindt plaats in de week voorafgaand aan de avondmaalsviering waarin er speciale aandacht voor hen zal zijn. De avond is voorlopig gepland op **maandag 28 mei 2018**. De daarop aansluitende dienst is op **zondag 3 juni 2018**. De kinderen krijgen in de loop van de tijd een persoonlijke uitnodiging!

BASICS: Basiscatechese voor groep 7 en 8 van de basisschool

BASICS is de naam van de basiscatechese voor groep 7 en 8 van de basisschool. Het is één keer in de maand van 18.00 tot 20.00 uur. We gaan gezellig met elkaar bij iemand thuis eten. Daaromheen praten we en werken we over dingen die met het geloof en met God en met de bijbel te maken hebben. Na afloop brengen we elkaar samen op de fiets naar huis. Alle kinderen krijgen in september een uitnodiging thuis. Geen uitnodiging gekregen? Of wil je meer info? Je kunt terecht bij Esther Boer (ecboer@live.nl).



Lijkt het je een mooie uitdaging om zo met kinderen in gesprek te zijn? Hulp kunnen we altijd gebruiken! Voor informatie hierover kun je terecht bij ds. Raymond de Hoop (rdehoop@protgemoudewater.nl) of bij Jorn Bleijs (jj.bleijs@hetnet.nl).

PROVIDER: Tienercatechese

PROVIDER is de catechese-methode voor de tieners. Het is keuze-catechese. Jongeren kiezen zelf de onderwerpen. Het is in onze tijd zo dat jongeren jongeren inwijden. De 'catecheet' is niet meer degene die het allemaal zo goed weet, maar meer een gesprekspartner. De thema's die aan de orde komen in Provider sluiten aan bij de belevingswereld van jongeren. En het leuke van Provider is dat er veel variatie is in werkvorm, zoals bijvoorbeeld gesprek, filmpjes, spel, excursie en creatief bezig zijn. Het samen eten bij één van de tieners thuis blijft een belangrijk onderdeel.



Provider is bedoeld voor tieners uit de klassen 1 tot en met 4 van het voortgezet onderwijs. De tieners uit klas 1 t/m klas 4 van het voortgezet onderwijs krijgen in september een persoonlijke uitnodiging. Voor meer informatie kun je terecht bij Esther Boer (ecboer@live.nl).

Voor de jongerenprogramma's kun je je opgeven bij de personen die vermeld staan bij de diverse artikelen.

De film 'Storm' is vrij toegankelijk en vooraf opgeven is niet noodzakelijk.

De minibieb

Vorig seizoen is de commissie Vorming en Toerusting gestart met het inrichten van een minibieb. Daartoe is er een kleine boekenkast geplaatst in de Ontmoetingsruimte.



Het is de bedoeling dat u hieruit vrij een boek kunt uitzoeken en meenemen zonder verdere kosten. Ook wordt gevraagd om zelf, zo mogelijk, een boek dat u al (of niet) hebt gelezen in de kast te plaatsen. Hiervoor komt een kratje te staan op de onderste plank zodat we er een sticker op kunnen plakken voordat het de plank op gaat. Het zou mooi zijn als goede boeken niet decennia lang ergens in een kast staan, maar een eigen leven gaan lijden en we deze kunnen delen met anderen.

Omdat de beschikbare ruimte wel beperkt is, lijkt het ons het beste om de focus te leggen op 'christelijk spirituele boeken', wat natuurlijk ruim mag worden opgevat. Ook theologie, filosofie, actuele onderwerpen, literatuur, e.d. kunnen hier onder vallen.

U kunt het boek houden zo lang u wilt of doorgeven aan iemand anders.

Ook kunt u uw leeservaring delen met andere lezers. Laat een berichtje achter op het notitieblokje en plak dit in het boek.

Het is mooi om boeken met elkaar te delen, u kunt er iemand blij mee maken en wie weet komt u zelf ook een verrassend boek tegen.



Deelnemen aan een creatief proces binnen de commissie Vorming & Toerusting?

De commissie Vorming & Toerusting bestaat momenteel uit vier personen plus onze predikant. Als commissie zoeken we thans naarstig naar uitbreiding van het V&T team! Bent u (een beetje) creatief (bijvoorbeeld met het bedenken van interessante activiteiten voor V&T) en houdt u van het organiseren van activiteiten neem dan contact op met de voorzitter van Vorming & Toerusting, Hannie van Luipen te bereiken op telefoonnummer 563163. Zij zal u graag meer vertellen over wat er zoal 'speelt' binnen de commissie Vorming & Toerusting en waar we als commissie naar streven.

En over het V&T programma-aanbod zelf.....!

De commissie Vorming & Toerusting werkt constant aan een aanbod van (nieuwe) programma's en activiteiten binnen de PGO. Onder andere via de verschillende commissies komen er ideeën of compleet georganiseerde activiteiten bij V&T binnen die of verder uitgewerkt dienen te worden of direct een plaatsje kunnen vinden in het programmaboekje. Maar niet alleen de verschillende commissies kunnen hun activiteiten en ideeën aandragen, u kunt dit zelf ook! Dus heeft u een goed idee inzake een activiteit welke door V&T kan worden opgepakt, laat het de commissie dan weten. U kunt ons altijd bereiken via vt@protgemoudewater.nl of neemt u gewoon even contact op met een lid van de commissie V&T en maak ons deelgenoot van uw ideeën inzake programma's en activiteiten welke mogelijk binnen onze kerkgemeenschap een plaatsje kunnen vinden.

Hier kunt u 'aantekenen' voor welke activiteiten u zich heeft aangemeld.

1. Diaconale actiedag zaterdag 16 september
2. Zin in film
3. Schilderen in het Luther jaar
4. Mijn heldere afgrond Overpeinzingen van een moderne gelovige door Christian Wiman
6. Lezing: 500 jaar reformatie - Luther in Oudewater
7. Avond over het Loofhuttenfeest
8. Winterontbijt
9. Bezoek en rondleiding tentoonstelling "Luther"
10. Lekker zingen uit het Liedboek - vervolg!
12. Stampotmaaltijd
13. 'Hier ben ik', film rond ds. Ad van Nieuwpoort
14. De tien geboden Lezing van ds. C. van der Kooi
15. Hoe Joods is Jezus in speelfilms ?
16. Gluren bij de burens
17. Excursie naar Deventer